



Camping It Wiid in Eernewoude

Ton Bleckman is zo iemand die altijd al wist dat hij ondernemer wilde worden. Hij had diverse ooms met een eigen bedrijf en dacht als kind al: dat wil ik ook. Vandaar dat het niet zo'n hele grote stap was om na zijn studie fysiotherapie in 1986 een kleine camping te beginnen in het Friese gehucht Eernewoude. Een aantal jaren werkte hij 's winters als fysiotherapeut om in de zomer samen met zijn vrouw Joke de camping te runnen.



Ondernemen midden in het Nationaal Park

Maarten Bokslag

In 1989 kreeg Ton Bleckman (48) een bijzondere kans: de gemeente besloot de camping aan It Wiid af te stoten. Hij vertelt: "Dat was echt nog zo'n camping waarbij de receptie in het gemeentehuis gevestigd was. Er was al jaren niet in geïnvesteerd en nu wilde de gemeente er vanaf." Belangstelling was er genoeg, voor dit schitterend aan het water gelegen terrein van 28 hectare. Projectontwikkelaars stonden te dringen, maar de gemeente stelde een aantal duidelijke eisen voor de openbare aanbesteding: er moest een goed ondernemingsplan liggen, de financiering moest in orde zijn én de intekenaar moest ervaring hebben in de kampeerwereld. Vooral

door die derde eis lukte het Bleckman om voor een hele nette prijs de camping op te kopen. Hij kocht een volledig verwaarloosd bedrijf, waar alles oud en kapot was. Tijd om aan de slag te gaan!

In eigen beheer

Om te beginnen werd het terrein opgeruimd en kwam er een nieuw toiletgebouw en een receptie. Met behulp van een goede timmerman en veel familie en vrienden werd de bouw helemaal in eigen beheer uitgevoerd. De jaren die volgden werd er vooral gewerkt aan een verbeterde infrastructuur: verharde wegen, waterleidingen, riolering, elektra en kabel. Midden jaren negentig kwam er een nieuw pand voor de horeca en in 1999 een verwarmd openluchtzwembad. Vooral dat laatste

bleek een gouden greep: de omzet schoot direct omhoog. Bleckman: "De Friezen zelf maken er geen probleem van om in het natuurwater te zwemen, maar onze gasten vinden het niet zo fijn. Door de veengrond is het water bruinig van kleur en de ondergrond is zacht. Dat zwembad was echt een enorme aanwinst." Ton en Joke zijn echt watersportliefhebbers. Ze zijn van het najaar weer een weekje op vakantie geweest: zeilen op de Turkse wateren (bij windkracht 8!). Het ligt dus voor de hand dat ze ook van de botenverhuur een succes hebben gemaakt. Mensen combineren het kamperen graag met zeilen of met de zeeschool van de kinderen.

Bleckman kon de camping voor een hele nette prijs kopen

Bleckman: "We hebben hier tien Optimistjes om de kinderen te leren zeilen. Dat slaat aan: ze hoeven niet op kamp, de ouders verblijven gewoon hier op het bedrijf. We hebben in het seizoen zes cursussen per dag, zo'n cursus duurt 2,5 uur. Da's toch veel, nietwaar?" Naast de Optimisten verhuurt It Wiid dertig zeilboten (Valk), 25 roeiboten met buitenboordmotor en tien sloepen. Voor volwassenen en kinderen vanaf twaalf jaar wordt de Valk als lesboot gebruikt. Om de watersportrecreatie goed te kunnen opvangen werden er in de loop der jaren vier nieuwe jachthavens aangelegd, samen goed voor vierhonderd ligplaatsen. Ook de camping, die aanvankelijk tweehonderd jaarplaatsen en zestien bungalows telde, werd in de loop der jaren fors uitgebreid. Het

bedrijf telt nu 230 jaarplaatsen, 380 toeristische plaatsen en twintig 'zomerhuizen'. Bij de uitbreiding van het bedrijf gingen de ondernemers vaak creatief te werk. Zo zijn de huidige zomerhuizen in de plaats gekomen voor de oorspronkelijke bungalows.

Flink groot

"Ik kreeg geen vergunning om er meer dan twintig te bouwen, daarom heb ik ze maar flink groot gemaakt", legt Bleckman uit. "Ze zijn nu ruim genoeg om zeilschoolgroepen uit Duitsland te kunnen onderbrengen. En als er eens een echtpaar komt, dan krijgen ze gewoon korting. Hebben ze lekker de ruimte." Delen van de camping waren aanvankelijk nog echt moeras. Door het storten van grote hoeveelheden grond werden ook daar kampeer-

velden aangelegd. Bijzonder is een klein uitlooptje aan de westkant van het bedrijf. Hier steekt een landtong een stuk uit in het water. Bleckman: "In het begin was dat puur moeras. Enkele jaren lang hebben we aan het eind van het seizoen een schip met grond laten lossen op die landtong. Langzaam werd het minder drassig. Tot we het opeens hebben ingericht. Het ligt pal aan het water, dus het stond meteen vol. Toen kwam wél de wethouder even poolshoogte nemen. Hoe dat zat met die landtong? Ik heb hem uitgelegd dat onze enige actie was geweest om daar gras op te leggen. Nou, daar kwamen we mee weg. Nu kan dat allemaal niet meer hoor, ze zijn ook hier veel strenger geworden. Hoewel ik moet zeggen dat de gemeente ons echt altijd heeft gesteund." →

Bij de inrichting van het terrein hebben Ton en Joke gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid. Dat valt aan het bedrijf af te zien. Ook buiten het seizoen zijn de velden keurig onderhouden. Ze lopen iets schuin af, als een doucheputje met de afvoer in het midden. Via een put en een rioolpijp wordt het hemelwater op de plassen geloosd.

De vakantiehuizen en het nu wederom nieuw gebouwde sanitairgebouw zijn opgetrokken uit duurzame materialen en ontworpen door dezelfde architect. Dat sanitaire gebouw is

Een warmtepomp verwarmt het sanitairgebouw

een pareltje. Verwarming gebeurt door een warmtepomp, die gebruik maakt van het

temperatuurverschil diep in de aarde. Een forse investering – "Absoluut niet rendabel", zegt Bleckman – maar uiterst zuinig met energie. Een andere bijzonderheid zijn de volledig gesloten wanden en deuren van de toiletten. Het is niet meer mogelijk om bijvoorbeeld met een mobiele telefoon foto's onderlangs de deurtjes te maken.

Autowasstraat

Bleckman is niet alleen dol op recreatie, maar ook op auto's. Vol enthousiasme praat hij dan ook over zijn andere bedrijf: de grootste autowasstraat van Nederland, in Groningen. "Heel goed te managen, want je hebt geen piekdrukke. Een auto wordt gewassen en een week later is hij weer vies. Machines doen al het schoonmaakwerk. Echt een ideaal bedrijf",

Nationaal Park De Alde Feanen

Waar ooit rietsnijders, turfstekers en boeren een armoedig bestaan hadden, bloeit nu het toerisme. Het gehucht Eernewoude – de Friezen spreken van Eernewâld – is er al volledig op ingericht. Slootjes, geulen en meertjes kenmerken het huidige Nationaal Park De Alde Feanen. Eerne-

woude ligt midden in het Nationaal Park. Niet zo vreemd dus, dat Ton Bleckman dit jaar het zeer uitgebreide centrumgebouw van het naastgelegen bungalowpark verkocht aan It Fryske Gea, de natuurvereniging die het Nationaal Park beheert. Bleckman had het centrum

gekocht vanwege de vele voorzieningen, maar uiteindelijk zal hij alleen het campingrestaurant daar vestigen. It Fryske Gea realiseert er het bezoekerscentrum van het Nationaal Park. Daarnaast zal ook het Fries Landbouwmuseum er onderdak vinden.



vertelt hij. De autowasstraat rendeert goed, en Bleckman kan zich mede daardoor veroorloven om 'leuke dingen' te doen op It Wiid. Zoals het centrumgebouw voor kinderen met het syndroom van Down, dat deze winter midden op het terrein wordt gerealiseerd. In juli en augustus zal die ruimte in gebruik zijn voor

de camping, als recreatieruimte. De overige tien maanden worden de verstandelijk gehandicapte kinderen er begeleid in hun ontwikkeling. In de beschermde omgeving van de camping kunnen ze leren om zelf boodschappen te doen in de kampwinkel, of ze leren zeilen. Er komen voorzieningen voor onder meer fysiotherapie, muziekles en logopedie, waarvoor ouders nu nog met hun kinderen de hele provincie moeten doorkruisen.

"Het is gewoon leuk om eens heel wat anders te doen"

Het is een investering zonder rendement, Bleckman vraagt geen huur. "Het is gewoon leuk om eens heel wat anders te doen", vindt hij. "Je ontmoet dan weer heel andere mensen uit verschillende disciplines. Mooi toch, om die wereld ook eens te leren kennen?" ■

MBO Sport, Recreatie & Toerisme

Samen met veertien recreatieve ondernemers is AOC Friesland in augustus 2007 gestart met een geheel nieuwe opleiding: MBO Sport, Recreatie & Toerisme. Het is een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding op niveau 3 of 4, die bestaat uit drie dagen praktijk en twee dagen school. Ook Camping It Wiid doet mee met de nieuwe opleiding. Gerben Bruinsma (19) werkt drie maanden mee op het recreatiebedrijf. Ton Bleckman vindt de begeleiding belangrijk. "Je kunt zo'n jongen niet drie maanden laten grasmaaien. Daarom laten we hem telkens een andere klus doen. We heb-

ben ook een leerboek, daar staat in wat hij precies moet leren. Niet alles hoeft hier, er komen nog meer stages voor Gerben." "Ik koos voor It Wiid omdat het niet te ver van huis is", verklaart Gerben zijn keuze. "Maar ook omdat het een groen bedrijf is, ik werk graag buiten." Vandaag heeft de stagiair van hovenier Egbert de Jong geleerd hoe hij met de motorkettingzaag moet werken. Kijken uit welke hoek de wind waait, een halsje zagen, inzagen aan twee zijkanten en vervolgens het laatste stukje doorzagen. Hij heeft geleerd extra goed op te letten als er

caravans in de buurt staan, dan moet je de boom met een touw omtrekken.



Gerben Bruinsma

Bleckman: "We leren een stagiair allemaal foefjes uit de praktijk. We leggen uit hoe je een riool aanlegt, waarom je een waterpas gebruikt en waarom je de pijp aan de binnenkant moet afvijlen. Dat je een botte kettingzaag door slijpen weer scherp krijgt. Dat je aan je veiligheidsbroek en -helm moet denken. En wat je moet doen als een buitenboordmotor het niet meer doet. Tien tegen een zit er dan water in de carburateur. Allemaal van die dingen die je uit boeken niet kunt leren."

www.aocfriesland.nl » MBO » Sport, Recreatie & Toerisme